

Voorjaarsvakantie 2020 jeugdwerk

Het zijn koude maanden maar dat wil niet zeggen dat wij geen leuke activiteiten kunnen doen met de jongens van De Mussen. Het programma dat samengesteld was door de jongeren zelf had goed uitgedaakt. De sfeer zat er goed in!

De eerste dag van de vakantie hielden wij het simpel met een vrije inloop in de soos. De jongens vonden het fijn om gezellig binnen te gamen en sporten. De tweede dag zat er al meer spanning in het programma, ons traditionele voetbaltoernooi met prijzen stond in de planning. Veel jongens hebben hier weleens prijzen gewonnen, maar waren Kevin, Zakaria en Ismael eindelijk de gelukkigen. Na jaren winnen zij voor het eerst een voetbaltoernooi; het is jullie gegund na zo'n spannende finale.

De jongeren wilden graag ook een dagje naar Amsterdam. Een spannend ritje, zeker als je nog nooit met de trein naar Amsterdam geweest bent! Lekker eten in de stad, hangen bij de Dam en ook nog een tour in Madame Tussauds: eindelijk dé kans om met Messi, lil; Kleine of Rico Verhoeven op de foto te gaan.

Als afsluiter van de vakantie hebben de jongeren een dagje gekookt: een heerlijke soep, met als hoofdrecht kip met rijst. Tijdens het eten hebben we gebruikt gemaakt van de beamer en gezellig samen een film gekeken. Het was een geslaagde vakantie en we willen graag de Fondsen en Buurtcentrum De Mussen bedanken.

Mekki en Karim