

Herfstvakantie meiden 2019

En ja, het is alweer voorbij de herfstvakantie! De vakantie is sportief begonnen met veel beweging en teamwork. Even rennen en zweten, goed voor de conditie!

Dag twee hebben we gefeest met een lekkere high-tea. Leuke muziek, de tafel is versierd met allemaal lekkere hapjes. En dansen maar! Over dansen gesproken: wat zijn er dan veel talentjes bij de meidenclub. Durf je dan om een dance-battle aan te gaan met deze meiden? Het werd een gezellige middag!

De derde dag van de vakantie stond ons een spannend uitje te wachten: zo leuk om een hele dag naar Walibi 'Fright Nights' te gaan! Na een lange reis met de trein en propvolle bus kwamen we aan bij Walibi. Opgewonden meiden gingen in groepjes het park in. Eerst gingen we verschillende attracties uitproberen. Tegen 18.00 uur in de avond ging de alarm aan. Tijd voor de griezelige zombies en monsters om uit hun hokjes te komen. Je moet dan wel stevig in je schoenen staan om deze freaky figuren in de ogen te kijken. De meiden waren bang maar tegelijkertijd genoten zij onwijs van de sfeer en elkaars gezelligheid. Sommige meiden hadden geen stem meer van al dat geschreeuw. Laat in de avond zijn wij teruggekeerd naar Den Haag. Geen nachtmerries overgehouden aan dit uitstapje toch?

Vrijdag was een dag waarop we meededen aan dansworkshops bij theater Laak. Ook konden de meiden bekende YouTubers ontmoeten. Dat viel natuurlijk in goede aarde!

Weer een geslaagde vakantie week mede dankzij de fondsen die dit mogelijk hebben gemaakt.