

Bewoners uit de Schilderswijk

'Kinderen uit buurthuis liepen zó de demonstratie in'

NRC 15-08-14

Nicoline Grötzebauch

Als directeur van buurthuis De Musen pleitte Nicoline Grötzebauch (53) voor de raadsvergadering namens maatschappelijke en islamitische organisaties voor een demonstratieverbod in de Schilderswijk.

„Ik kreeg appjes van kinderen over de pro-ISIS-demonstratie:

'Juf, ik ben bang' en 'Het lijkt hier wel oorlog'.

„De kinderen liepen na hun activiteit in het buurthuis zo de demonstratie in. Ze kregen zwarte vlaggen in hun handen geduwd. Wat doet een jongen van tien jaar dan? Hij schreeuwt stoer mee, zonder een idee te hebben van wat er op de vlag staat en wat het betekent.

„Het beeld dat in de media is ontstaan van de Schilderswijk maakt me verdrietig. 80 procent van de harde kern van de demonstranten komt niet uit deze wijk, de meerderheid van de mensen heeft er niets mee te maken. De stad is erg gesegeerd en heeft serieuze problemen, maar hier is geen kalifaat op komst. Hier heerst de saamhorigheid van een dorp en loop ik midden in de nacht rustig over straat.”

Rumold Noor

Buurtbewoner Rumold Noor (51) vindt „het gedoe met IS” een „drama”. De sfeer in de wijk is volgens Noor grimmiger geworden. „Ik woon al jaren in de Schilderswijk, maar ik merk nu dat mensen een beetje onrustig zijn. In de winkels wordt erover gepraat. Ook door ouders van de jongens die meedoen. Ze weten niet wat ze er mee aanmoeten. Straf geven werkt niet. Binnenhouden lukt niet. Maar het is nooit een pretje geweest hoor, bij de Hoefkade. Ik woon gelukkig aan de andere kant, maar als ik boodschappen doe moet ik erlangs. Met mijn scootmobiel. Er hangt altijd een groep jongens. De meeste Marokkaans, tussen de twaalf en twintig jaar ongeveer. Ze laten me er niet langs, of schelden me uit. Ik rij er liever omheen. Er gebeurt daar eigenlijk elke dag wel iets: inbraken, ruiten ingooien, diefstal.

„En nu roept Wilders weer om een demonstratie. Dat zien ze echt als provocatie. Ik heb die jongens er al over gehoord op straat. 'Laat maar komen', wordt er gezegd. 'We zijn er klaar voor'.”